



21 juli 2023

Dames en heren,

Van harte welkom op deze plechtigheid naar aanleiding van de Nationale Feestdag. In wat een jubileumjaar is voor onze koning Filip en koningin Mathilde: het is inderdaad intussen al 10 jaar dat het vorstenpaar op de troon zit.

Om dat te vieren nodigden de koning en de koningin op 13 mei 600 Belgen uit op het domein van het kasteel van Laken voor een fantastisch tuinfeest. Ze konden er niet alleen genieten van enkele mooie culturele acts, maar hadden ook een persoonlijke ontmoeting met de koning en de koningin. Onder hen 50 Oost-Vlaamse mannen en vrouwen. Allemaal inwoners van onze provincie die verscheiden van profiel, onze provincie typeren of zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

De 50 Oost-Vlamingen die op 13 mei in Laken aanwezig waren, staan voor mij symbool voor de – laat ik ze zo noemen – ‘verbinders’ waaraan onze huidige tijd nood heeft. Aan gewone mensen als verbinders in hun eigen omgeving, maar zeker ook in breder perspectief aan verbindend leiderschap.

Schrikt u vooral niet als u nu even uit mijn mond een hartstochtelijk pleidooi hoort voor... grensoverschrijdend gedrag. Ik bedoel gewoon: we moeten de moed hebben om de grens van de fanatieke ‘ik-heb-sowieso-gelijk’-mentaliteit te durven oversteken en op z’n minst bereid zijn tot een open dialoog.

Elke tijd roept zijn eigen vragen op, ook de ónze. Hoe laat is het momenteel op de klok van de wereld? Iemand vroeg me onlangs wat me tijdens het afgelopen halfjaar het meest was opgevallen tijdens mijn vele contacten als gouverneur. Ik moest die persoon tot mijn spijt antwoorden: ‘Dat er zoveel onbehagen is.’

Er gebeuren nochtans veel mooie dingen. De werkloosheid in onze provincie was nooit zo laag als vandaag. We behoren tot de top 10 van meest competitieve regio’s in Europa. De Belgian Cats worden Europees kampioen. Vorige maand was er in mijn thuisgemeente Herzele een waar volksfeest toen Wout Van Aert en ‘onze’ Lotte Kopecky het Belgische kampioenschap tijdrijden wonnen. En we ontmoeten elkaar vandaag in de Europese hoofdstad van het feesten.



Op 10 dagen tijd worden meer dan 3000 activiteiten georganiseerd die door honderdduizenden mensen bijgewoond worden. De meesten hebben het goed, maar voelen we ons goed?

De voorbije tijd ervaarde ik veel ontevredenheid onder mensen. En dat raakt me zeer. Ik vind het dramatisch dat het vertrouwen in de overheid en de politiek zo tanende is. Immers binnen een democratie draait het in de eerste plaats toch om vertrouwen en legitimiteit. Vertrouwen in de instellingen die ons verbinden. De rechtstaat, de parlementen, onze regeringen. Als we niets meer delen, wat bindt ons dan nog?

En toch, op het terrein zijn er nog steeds zo veel mensen die, zich zonder enig winst oogmerk, vrijwillig inzetten voor anderen of de samenleving en op die manier bijdragen tot een betere en warme samenleving. Wie zich vrijwillig inzet verdient ons allergrootste respect. Rationaliteit van wetenschap en technologie kunnen niet alle vragen in het leven beantwoorden. Wat we mooi, fijn of goed vinden, wie we graag zien heeft veeleer met hart en ziel te maken.

Daarom lanceerden we dit jaar, in het kader van de Ronde van Vlaanderen de campagne 'Bergen respect'. Zonder vrijwilligers geen koers. Naast de gewaarde professionele inzet van de officiële instanties kan bijvoorbeeld de inbreng van de signaalgevers niet genoeg benadrukt worden. Zij verdienen veel beter dan verbaal te worden geschoffeerd of, erger nog, zelfs fysiek te worden aangevallen!

De boosheid is wijdverspreid en uit zich vaak extreem. De dagenlange agressieve relschopperij die buurland Frankrijk recent kende, is ons gelukkig bespaard gebleven. Maar het maakt de aandacht voor andere vormen van geweld in ons eigen land niet minder urgent.

Kinderen in een onveilige thuissituatie, seksueel en intra-familiaal geweld blijven een breed maatschappelijke zorg. We werden allemaal diep geraakt door het lot van de kleine Raul, die dood terug gevonden werd in het Houtdok hier in Gent. Daarom ben ik blij dat de holistische en geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld, waarbij de multidisciplinaire samenwerking tussen alle lokale politiezones, de federale politie, het parket, hulpverlening en besturen verder geïntensifieerd wordt door de oprichting van een 'family justice center' in Gent. Zo zal in nog meer situaties op sociaal, psychologisch, medisch of gerechtelijk vlak kunnen gehandeld worden. Slachtoffers vermijden is het hoogste doel.

De mens centraal stellen: die ambitie staat ook centraal in de werking van het Streekfonds Oost-Vlaanderen. Dit jaar worden in onze provincie maar liefst 56 sociale projecten gesteund. Aan de basis ligt altijd een lokaal initiatief, waarbij de hele gemeenschap zich betrokken voelt.



Door ideeën, mensen en middelen samen te brengen, bouwt het Streekfonds Oost-Vlaanderen mee aan een betere, duurzame samenleving. Onze bedrijven en ondernemers laten zich daarbij niet onbetuigd. Zij dragen financieel bij of stellen hun expertise ter beschikking van het non-profit initiatief.

Ondertussen blijven diezelfde bedrijven hun best doen om knelpuntvacatures in te vullen. Daarbij gaan ze creatief te werk door onder meer zelf opleidingen en stages op de werkvloer te organiseren. Laten we trots zijn op hun daadkracht. Net zoals we trots mogen zijn op iemand als Sven Arys, praktijkleraar van het Oscar Romerocollege in Dendermonde. Op het einde van het afgelopen schooljaar werd hij uitgeroepen tot beste leerkracht van Vlaanderen. Zijn credo: 'Luister naar je leerlingen en oordeel vooral niet te snel. Iedere jonge mens zit anders in elkaar. Geef leerlingen elke dag de kans om beter te worden.'

Het zijn wijze woorden die evenzeer van toepassing zijn op ons, volwassenen. Het is door samen te werken, door de krachten te bundelen, dat we beter worden. Ik zie die drang ook bij onze lokale besturen: zowel bestuurlijk als in de veiligheidsketen zoekt men de dienstverlening te verbeteren. Vaak leidt dit tot fusies, zowel de vorige legislatuur als de huidige zitten we ook wat dat betreft in de kop van het peloton.

Jezelf in vraag durven stellen, zoeken hoe het beter kan met een goede dienstverlening aan de burger in het achterhoofd: dat is wat men van bestuurders verwacht.

We leven in vloeibare tijden. Ons moderne leven is complexer en bijwijlen chaotischer dan ooit. Meer dan de helft van de 12 tot 15 jarigen volgt het nieuws via TikTok. Slechts 45% van de jongeren vertrouwen het nieuws in het algemeen. Is het echt de bedoeling dat TikTok regeert? Wat zegt het over een samenleving als weervrouwen en -mannen overspoeld worden door haatberichten, en zelfs te maken krijgt met agressie aan eigen deur, omdat ze wijzen op ieders verantwoordelijkheid in verband met de klimaatverandering? Dat men zich voor het tribunaal van de samenleving moet verontschuldigen omdat de voorspellingen erger voorzagen dan dat het weer in petto had?

De algoritmes van de sociale media sturen mee ons denken en bepalen wat we wel en niet zien, zonder dat we ons daar vaak echt bewust van zijn. Met als resultaat dat iedereen vooral zijn eigen mening versterkt ziet en een zekere gedeelde waarheid, een aantal fundamenteën die we niet in vraag stellen, amper nog bestaat. Wellicht is dát de allergrootste uitdaging van dit tijdperk: een open geest bewaren.

Door in dialoog te blijven met elkaar. Door naar elkaar te luisteren waarom de ander er anders over denkt. Eenheid en succes in verscheidenheid, zoals de Belgian Cats – met Laure Resimont



uit Petegem-aan-de-Leie als Oost-Vlaamse vertegenwoordigster – het op het Europees kampioenschap basketbal gedemonstreerd hebben.

Hoe zei de in mei overleden zangeres Tina Turner het ook alweer? ‘Ik denk dat we allemaal een groot mentaal potentieel in ons hebben, maar we moeten die kracht op de juiste manier gebruiken. Als je jezelf vooruit blijft trekken, opent het leven zich onvermijdelijk voor je.’

Wel, daar geloof ook ik in.

De openbare omroep begint straks met een remake van het legendarische programma De Droomfabriek. Mijn persoonlijke droom op deze Nationale Feestdag, dames en heren: laten we elkaar blijven inspireren om – elk op ons domein – onze verantwoordelijkheid te nemen. Om nog beter te willen doen. Als we dat allemaal samen doen, wint finaal de burger. En dat is toch de bedoeling van beleid, nietwaar?

Ik wens u een fantastische nationale feestdag!

Dank u wel!